

ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ μετά τις κρίσεις κορυφής στην αστυνομία, ο υπουργός Εσωτερικών δηλώνει πως οι αποφάσεις πάρθηκαν από κοινού με τον Χρήστο Μαρκογιαννάκη κι ότι σύντομα θα δούμε αποτελέσματα από την αναδιοργάνωση. Στήριζε την πρωτοβουλία Καραμανλή για συναίνεση και ξεκαθαρίζει πως αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν αλληθоби για εκλογές.

Εκτιμά ότι σωστά δεν άφησε ναρτίτερα ο εκλογικός νόμος και τονίζει πως παρά την ενδιαφέρουσα πρόταση Σουφλιά για ριζική αλλαγή προς το γερμανικό μοντέλο, οι συνθήκες δεν είναι ώριμες... Τέλος, χαρακτηρίζει λαοποψία τις επιθέσεις που δέχτηκε από blogs σε προσωπικό επίπεδο και ήλθε χαρακτηριστικά ότι «η ουκοφαντία χαρακτηρίζει τους ουκοφάντες».

■ ΣΤΗ ΜΑΡΙΑΝΑ ΠΥΡΓΙΩΤΗ
m.pyrgioti@realnews.gr

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ■ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

«Δεν με αγγίζει η λάσπη»

📍 **Πώς αποτυπώνεται στις τελευταίες κρίσεις η αποδοκιμασία ή η επιβράβευση στην ηγεσία όταν ο αρχηγός παραμένει στη θέση του;**

Είναι αυτονόητο ότι, αφού παραμένει ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, ο κ. Τσιταούρας, έχει την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση τόσο τη δική μου όσο και του κ. Μαρκογιαννάκη. Από και να πέρα, η επικριτική αποτιμολογήσιμότητα των Σωματίων Ασφαλείας και ειδικότερα της Ελληνικής Αστυνομίας είναι κάτι που εξ ορισμού κρίνεται και αξιολογείται διαρκώς...

📍 **Ναι, αλλά το μήνυμά είναι ότι πάντα «φταίνει» οι από κάτω...**

Οχι... Δεν συμφωνώ με την ερμηνεία που δίνετε. Απλώς, βασική αρχή μου είναι ν' αξιολογούνται οι άνθρωποι με όρους που ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και τη δικαιοσύνη και όχι με όρους επικοινωνιακούς. Πέρα απ' αυτό, η κρίση και η αξιολόγηση εμπιρεύουν κάθε φορά και το στοιχείο της αναδιοργάνωσης για να πετύχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα και λειτουργικότητα. Αυτό είναι το μήνυμά και αυτών των κρίσεων. Η ΕΛ.ΑΣ. πρέπει να έχει το πλαίσιο ελευθερίας αναδιοργάνωσης και αξιολόγησης του συνόλου των στελεχών της. Και είμαι βέβαιος ότι η προσπάθειά της β' αποδύσει.

📍 **Το ρεπορτάζ λέει πως ο κ. Μαρκογιαννάκης είχε εν μέρει διαφορετική εσοχή...**

Όπως σας είπα ήδη και όπως καθένας -ιδίως στον χώρο του υπουργείου Εσωτερικών- γνωρίζει, τόσο ο αρχηγός όσο και οι άλλοι επιτελείς έχουν την εμπιστοσύνη και των δυο μας. Και σας λέω για μια ακόμη φορά: Δεν υπάρχει καμία διάσταση απόψεων μεταξύ εμού και του κ. Μαρκογιαννάκη και οι αρμοδιότητες είναι πλήρως οριοθετημένες.

📍 **Υπάρχει μεγάλη ανασφάλεια στον κόσμο, κ. Παυλόπουλε, που δεν αλλάζει με λόγια και προφορικές διαβεβαιώσεις.**

Κανείς δεν μπορεί ν' αρνηθεί ότι όλα αυτά τα φαινόμενα καλλιεργούν και αίσθημα ανασφάλειας. Ομως, από τη θέση αυτή θα ήθελα, χωρίς καμία διάθεση ωραιοποίησης της πραγματικότητας, να καθιστούσα την κοινή γνώμη. Γιατί η Ελληνική Αστυνομία, με το δημοκρατικό της ήθος, όπως απέδειξε και θα φανεί και τους επόμενους μήνες, έχει στρατηγική και σχέδιο και το εφαρμόζει με γνώμονα τη θωράκιση της κοινωνίας. Χρει-



άζεται όμως μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και τον αναγκαίο χρόνο για να αποδώσει τα αναμενόμενα.

📍 **Οι πολίτες καταγγέλλουν πιο ανοικτά όη η αστυνομία, ακόμη και σε σοβαρές περιπτώσεις (υπόθεση Ζωγράφου στην Παναγία), ολιγωρεί.**

Είναι εντελώς άδικο να λέμε ότι το προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. ολιγωρεί. Γιατί, κατά κανόνα, έχει επιδείξει και αποτελέσματα και θετικές επιδόσεις και μάλιστα σε πολύ δύσκολες υποθέσεις. Και στις μεμονωμένες περιπτώσεις που έχει τυχόν διαπιστωθεί ολιγωρία, γίνονται άμεσα όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την επιβολή κυρώσεων. Ο ανεύθυνος μηδενισμός και η ισοπεδωτική απαξίωση δεν της ταιριάζουν. Και επιτρέψτε μου ν' αναφερθώ στο τελευταίο τραγικό συμβάν, όπου ο αστυνομικός που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, αντί να κοιτάξει τον εαυτό του, προτίμησε να κληθήσει έναν λιπατή για να τον συλλάβει και τελικά έχασε τη ζωή του. Μπορείτε να μου πείτε πολλές υπηρεσίες όπου διαπιστώνεται τέτοιο αίσθημα χρέους και αυτοθυσίας

📍 **Να περάσουμε στην κεντρική πολιτική σκηνή. Τι επιδιώκετε όταν ζητάτε συναίνεση; Άλλοι για τυχόν εκλογές, συνεχώς, όπως λέει η αντιπολίτευση;**

Η συναίνεση και η αλληλεγγύη είναι το κλειδί για την αποτελεσματική

ΕΛ.ΑΣ.

Είναι αυτονόητο ότι, αφού παραμένει ο αρχηγός της, ο κ. Τσιταούρας, έχει την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση τόσο τη δική μου όσο και του κ. Μαρκογιαννάκη

ΠΑΣΟΚ

Η συναίνεση προϋποθέτει και μια αξιωματική αντιπολίτευση ικανή να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων

νόμος

Η συζήτηση για βαθιά αλλαγή του εκλογικού νόμου σήμερα είναι εντελώς ανεπίκαιρη

διαχείριση κάθε κρίσης. Πολύ περισσότερο όταν βιώνουμε, σε παγκόσμιο επίπεδο, καταστάσεις οικονομικής κρίσης που πρώτη φορά εμφανίζονται σε τέτοια έκταση και ένταση μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Η συναίνεση είναι συνώνυμη της πολιτικής υπευθυνότητας και της σοβαρότητας, δεν επιτρέπεται να είναι άλλοθι ούτε για εκλογές ούτε για άλλου είδους μεθοδεύσεις, τις οποίες το ΠΑΣΟΚ κάθε τόσο «ανακαλύπτει», κρίνοντας, προφανώς, εξ ιδίων τα αλλότρια.

📍 **Σε τι να συνανείσει δηλαδή το ΠΑΣΟΚ; Στο κυβερνητικό σχέδιο;**

Μα, η συναίνεση προϋποθέτει και μια αξιωματική αντιπολίτευση ικανή να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και, αν χρειαστεί, να προτείνει, να υποστηρίξει λύσεις και θέσεις. Και, γιατί όχι, να συμπράξει, από τη θεσμική της θέση, στη λήψη των αποφάσεων. Η σημερινή αξιωματική αντιπολίτευση όμως και ο Γιώργος Παπανδρέου όλα απλώς φοβούνται αλλά δεν μπορούν ν' ανταποκριθούν σ' αυτές τις απαιτήσεις. Και η πενία, όπως είναι γνωστό, τέλως κατεργάζεται και στην πολιτική.

📍 **Με όρμημα εκλογών, παρά τις διαφεύσεις, μήπως έπρεπε να έχετε αλλάξει τον εκλογικό νόμο ναρτίτερα;**

Τη μικροκομματική λογική ότι μόλις γινόμαστε κυβερνήσιμα αλλάζουμε και τον εκλογικό νόμο η Νέα Δη-

Ανεπίκαιρη η συζήτηση για νέο νόμο

📍 **Πώς βλέπετε την πρόταση του κ. Σουφλιά για ριζική αλλαγή του μοντέλου; Για παράδειγμα την υιοθέτηση ενός «τύπου» γερμανικού μοντέλου με προσαρμογή;**

Τέτοιου είδους προτάσεις -και μάλιστα στον χρόνο που την έθεκε κάνει ο κ. Σουφλιάς- είναι πάντοτε ενδιαφέρουσες και ανανεώνουν τον πολιτικό διάλογο. Σε ό,τι όμως αφορά την άμεση υιοθέτηση ενός νέου μοντέλου, θυμίζω ότι έγινε ένας πρώτος διάλογος κατά τη συζήτηση του τελευταίου εκλογικού νόμου και φάνηκε ότι οι συνθήκες δεν είναι ακόμη ώριμες. Ο νέος νόμος ψηφίστηκε τον Φεβρουάριο του 2008 και δεν έχει καν εφαρμοσθεί! Και είναι, επιτρέψτε μου να πω, ένας εξαιρετικά επίκαιρος νόμος σε μια περίοδο που ο τόπος έχει, πρωτίστως, ανάγκη από σταθερότητα. Θεωρώ λοιπόν ότι η συζήτηση για βαθιά αλλαγή του εκλογικού νόμου σήμερα είναι εντελώς ανεπίκαιρη. Άλλωστε, κάτι τέτοιο προϋποθέτει, καταρχήν τουλάχιστον, και αναθεώρηση του Συντάγματος, από την οποία, θυμίζω, «απέδρασε» το ΠΑΣΟΚ και πάλι, με μια ανεύθυνη μικροπολιτική λογική.

μοκρατία, σε αντίθεση με το ΠΑΣΟΚ, δεν την έχει ενστερνιαστεί ποτέ.

📍 **Στοχοποιήθηκε ξαφνικά μέσω κάποιων blogs και μάλιστα σε προσωπικό επίπεδο...**

Δεν επιτρέπω στον εαυτό μου ν' ασχολείται με αυτή τη λαοποψία. Ολοι ξέρουν ότι δεν με αγγίζει. Και, σε τελική ανάλυση, η ουκοφαντία χαρακτηρίζει τους ουκοφάντες.

📍 **Πιστεύετε ότι υπάρχει κάτι βαθύτερο πέραν από φήμες και ουκοφαντία; Δηλαδή, πολιτικός δάκτυλος;**

Δεν διανοούμαι ότι από πίσω μπορεί να κρύβεται πολιτικός δάκτυλος. Εκπρω ελικρινά και εμπιστευόμενα όλους τους συναδέλφους μου.