



**ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ**

**Μακαριώτατε**

**Κύριε Υπουργέ**

**Κύριε Υφυπουργέ**

**Κύριε Γενικό Γραμματέα**

**Κύριε Αρχηγέ**

**Κύριε Υπαρχηγέ**

**Κύριε Επιθεωρητά**

**Κύριε Επιτελάρχα**

**Στρατηγοί**

**Πανοσιολογιότατε**

**Κυρίες και Κύριοι Καθηγητές**

**Κ.Κ. συνάδελφοι**

**Κύριε πρόεδρε της Π.Ο.ΑΞΙ.Α, εκπρόσωπε της Π.Ο.ΑΣ.Υ**

**Κυρίες και Κύριοι Σπουδαστές και Δόκιμοι Υπαστυνόμοι**

«Αυτή η μέρα ην εποίησεν ο Κύριος αγαλλιασώμεθα και ευφρανθώμεν εν αυτή.»

**Μακαριώτατε** Αρχιεπίσκοπε Αθηνών, προκαθήμενε της καθ' Ελλάδα αυτοκεφάλου Εκκλησίας, κ.κ. Ιερώνυμε, είναι πραγματικά η σημερινή ημέρα, ημέρα αγαλλιάσεως και ευφροσύνης γιατί οδήγησε τα βήματά σας στις εγκαταστάσεις των Αστυνομικών Σχολών, στο χώρο που χτυπά η καρδιά της Αστυνομικής εκπαίδευσης και ως Διευθυντής της Αστυνομικής Ακαδημίας με ανεκκλάλητη συγκίνηση και απερίγραπτη χαρά σας υποδέχομαι, δια της χαρμοσύνου βιβλικής προσαγορεύσεως «*ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.*»

Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και ευλογία για τους εκπαιδευόμενους, μετεκπαιδευόμενους και όλο το προσωπικό των Αστυνομικών Σχολών η σημερινή σας επίσκεψη, διότι συντελεί στην πνευματική αναζωογόνηση του Χριστεπώνυμου πληρώματος αυτών.

Μακαριότατε γνωρίζουμε από την Αποστολική διδαχή, ότι το ποιμένειν στην εκκλησία είναι η προέκταση στον κόσμο της ζωής του Χριστού και οι ποιμένες, ιδιαίτερα οι επίσκοποι «εις τύπον και τόπον» Ιησού Χριστού, κατά τον Θεοφόρο Ιγνάτιο.

Στο πρόσωπό σας Μακαριώτατε αναγνωρίζουμε και τιμούμε τον κατά Χριστό ποιμένα στο πηδάλιο της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Ελλάδας.

Η ενεργός παρουσία σας και η πατρική μέριμνα για τα προβλήματα του σύγχρονου ανθρώπου ιδιαίτερα σήμερα *«εν καιροίς δυσχοιμέροις και χαλεποίς»*, η ανέκπτωτη αγάπη με την οποία περιβάλλετε όλους αδιακρίτως τους ανθρώπους, η παρισία, η πνευματική εγρήγορση, η μελιχιότητα, η προσήνεια, η ηρεμία και η μετριοφροσύνη, στοιχεία και αρετές, που στην ουσία τους συνθέτουν την έμπρακτη εφαρμογή των λόγων του Κυρίου *«εις τις θέλει πρώτος είναι, έστω πάντων έσχατος»*, αποτελεί την καλύτερη απόδειξη αυτών.

**Μακαριώτατε**, σήμερα θα απευθυνθείτε παρουσία της πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας του Σώματος της ενδόξου Ελληνικής Αστυνομίας: σε αντιπροσωπεία 300 Δοκ.Υπαστυνόμων εκ των τεσσάρων εκπαιδευτικών ετών της Σ.Α.Ε.Α., η οποία αποτελεί το Αστυνομικό Πανεπιστήμιο, όπου φοιτούν 759 συνολικά Δόκ. Υπαστυνόμοι, που εισήχθησαν σ' αυτή με το σύστημα των Γενικών Πανελληνίων Εξετάσεων συγκεντρώνοντας βαθμολογίες που άγγιξαν το απόλυτο άριστα.

Είναι το φυτώριο των αυριανών Αξιωματικών, είναι αυτοί οι οποίοι επέλεξαν και έθεσαν τους εαυτούς των στην υπηρεσία του Νόμου, της κοινωνίας και των πολιτών.

**Μακαριώτατε** η Σχολή Αξιωματικών έχει ως αποστολή της την άρτια επαγγελματική εκπαίδευση, την γενική μόρφωση και την κατάλληλη ψυχοσωματική προετοιμασία των εκπαιδευομένων.

Εκπονεί και εφαρμόζει, με την επίνευση και τις σοφές κατευθύνσεις και οδηγίες της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας, ένα άρτιο, πλήρες, λυσιτελές και λειτουργικό πρόγραμμα σπουδών, απολύτως προσαρμοσμένο στις ανάγκες των καιρών και της μελλοντικής αποστολής τους, κυρίαρχη επιδίωξη του οποίου είναι ο σεβασμός του δημοκρατικού πολιτεύματος, ο σεβασμός των ανθρωπίνων και ατομικών δικαιωμάτων των πολιτών και η τήρηση του Νόμου υπέρ πάντων.

Διακεκριμένοι καθηγητές Πανεπιστημίων, Ανώτατοι Δικαστικοί λειτουργοί, Ειδικοί Επιστήμονες και έμπειροι Αξιωματικοί αποτελούν το διδακτικό προσωπικό της Σχολής.

Σε αντιπροσωπεία σπουδαστών της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, η οποία υλοποιεί το στόχο της δια βίου εκπαίδευσης και έχει ως αποστολή τη μετεκπαίδευση, επιμόρφωση και περαιτέρω εξειδίκευση του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, με σκοπό τη διαρκή ενημέρωση αυτού στα σύγχρονα αστυνομικά θέματα και προβλήματα γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος, ώστε να ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο επ' ωφελεία των πολιτών.

Σε αντιπροσωπεία σπουδαστών της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας, η οποία υλοποιεί μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη στρατηγική και τις πολιτικές εθνικής ασφάλειας σε ανώτερα στελέχη προερχόμενα απ' όλα τα Σώματα Ασφαλείας, τις Ένοπλες Δυνάμεις και τη Δημόσια Διοίκηση.

Επίσης στη σημερινή μας σύναξη συμμετέχουν ο προϊστάμενος της Θρησκευτικής μας Υπηρεσίας, διδάσκοντες καθηγητές, αντιπροσωπείες από Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και τα συνδικαλιστικά μας όργανα.

**Μακαριώτατε,**

Σήμερα που οι απαιτήσεις είναι πολλές, οι προκλήσεις ιστορικές, σε μία κρίσιμη καμπή για την Ελληνική κοινωνία και την Αστυνομία, σε μία εποχή επίκρισης και αμφισβήτησης, σε ένα περιβάλλον ασφάλειας, ρευστό και απρόβλεπτο με κινδύνους και απειλές στο εσωτερικό και διεθνές περιβάλλον, καλούμαστε ο καθένας στον τομέα του και όλοι μαζί να ανταποκριθούμε και να επιτύχουμε, επιδεικνύοντας πνεύμα αφοσίωσης στο καθήκον και αλληλεγγύη.

Εμείς οφείλουμε να εξασφαλίσουμε το δικαίωμα της ασφάλειας όλων, το οποίο είναι ύψιστο ατομικό και κοινωνικό αγαθό, απαραίτητο για την κοινωνική συνοχή και τη δημιουργία, με σεβασμό στο Σύνταγμα, τους νόμους του Κράτους, τα ανθρώπινα και ατομικά δικαιώματα όλων, χωρίς διακρίσεις, διαχωρισμούς και εξαιρέσεις και να εδραιώσουμε το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.

Με τις σοφές κατευθύνσεις και οδηγίες της Πολιτικής και Φυσικής μας Ηγεσίας, ως Αστυνομική Ακαδημία εκεί στοχεύουμε και γι' αυτό αγωνιζόμαστε και με τη βοήθεια του Θεού ευελπιστούμε ότι θα επιτύχουμε.

**Μακαριώτατε** Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμε, τον λόγον συντέμνοντες, παρακαλούμε την Υμετέραν Μακαριότητα, όπως ευλογήσει για μια ακόμη φορά τον τόπο, τους ανθρώπους της Ακαδημίας και όλους τους παρευρισκομένους.

Εκ μέρους δε όλων των απεκδεχομένων δι' Υμών το παρά του Κυρίου πλούσιο έλεος και δια των τιμών χειρών σας την ευλογίαν και τον αγιασμόν, **σας** καλωσορίζουμε στην έδρα της Αστυνομικής Ακαδημίας και τις εγκαταστάσεις των Αστυνομικών Σχολών και παρακαλώ δεχθείτε το από της αγαλλόμενης καρδιάς μας: « ως ευ παρέστητε».

**Σας ευχαριστώ.**